

Debat-redaktion:
David Bernicken

Forsiden i dag redigeret af:
Peter Becher Damkjær

Side 2 i dag redigeret af:
Peter Becher Damkjær



Fra FAA-debatten:

Først havde vi de muslimske hadprædikanter, nu har vi fået højrefløjens hadprædikanter.

Debat 2. sektion side 3

Kamp for udkanten er ikke vundet endnu

For ret præcist to år siden holdt Oprør fra udkanten sin første store konference på Ærø.

Konferencen, som fik massiv omtale, blev startskuddet på et kærdokument oprør, som mange så sig som en del af. Siden har de to vist en imponerende gennemslagskraft og skrevet en bog, fået forskere, debattører, kulturpersonligheder og politikere til at deltage, og de har turneret land og især rigets udkanter tyndt med foredrag om deres oprør.

I den forgangne weekend holdt de to kumpaner så konference nummer to, hvor de blandt andet gjorde status over udkantsoprøret.

Noget af det, som oprøret og dets gennemslagskraft har vist, er den kampgejst og vilje til for-

Anders
C. Østerby

Fyns Amts
Avis mener

Ærø-redaktør, Fyns Amts Avis,
ando@faa.dk

”Jeg oplever ikke, at der er noget råddent ved folk her, hvor jeg bor. Tværtimod slår det mig ofte, hvordan ideerne og initiativerne hænger i klaser.



andring, der hersker i udkanten. Man fornemmer en stolthed over at bo i udkanten. Og det er netop en af Slumstrup og Mortensens pointer: Vi skal ikke være flove over at være udkant, men omfavne det. Netop derfor insisterer de selv på at bruge de ellers lidt forkætrede ord Udkantsdanmark og udkant. - I vores oprør har vi taget det på os, at vi er udkant. Vi er endda lidt stolte af det, sagde de i et interview her i avisen for nylig.

De to herrer har formået at rebrande udkanten og har været med til at give en del af de 800.000 udkantsdanskere en anden selvfølelse og selvforståelse. Vi skal ikke bruge det nedladende begreb ”Den rådne banan”, men der er heller ingen grund til at opfinde eufemismer som Vandkantsdan-

mark eller Guldkantsdanmark.

Jeg oplever ikke, at der er noget råddent ved folk her, hvor jeg bor. Tværtimod slår det mig ofte, hvordan ideerne og initiativerne hænger i klaser. For eksempel den nye festival Ærø Dog Days, som i lighed med andre tiltag er født af kærlighed til hjemstavnen.

Men initiativerne har brug for gødning for at kunne spire og gro. Og at den egentlige kamp for udkanten langt fra er vundet endnu, på trods af udflytning af statslige arbejdspladser og lavere færgepriser, er oprørerne fuldt ud klar over. Det vidner den udtalelse, der kom ud af konferencen forleden, om. Her foreslås at oprette en udviklingsfond, som skal kunne finansiere en del af udviklingen i

yderområderne.

Hvor pengene skal komme fra, er der ikke noget entydigt svar på, men behovet er der for at ændre nogle strukturelle barrierer. Mange vil nemlig gerne flytte fra byerne til mere landlige og rolige omgivelser, men det er for eksempel svært at låne penge til huskøb eller etablering af en virksomhed, når banken hører, at stedet er Ærø, Langeland eller Jammerbugt.

Norge har en udkantspolitik, der satser på, at hele Norge skal være beboet. En lignende politik i Danmark, som er mere end et fint slogan som ”et Danmark i balance”, skal være velkomment. Som oprøret skriver i sit udtalelse:

- Udkantsdanmark savner ikke idéer eller initiativer, men kapital til at virkeliggøre dem.



Tekst og tegning: Jens Julius Hansen

Dagens Julius

