

Ført sætelse fra side 1

HVAD ER DET FOR EN LYD?

OG LUGT?

STILHED OG LUFT!!.....  
DET ER INKLUDERET I PRISEN!!



Det er såmænd ikke så kompliceret. Tænk blot på, hvorledes stilhed, natur og vand er blevet ejendoms-mæglerens indiskutable favoritor. Kvaliteter som knapt findes i storbyen, men som trives til overflod i det landlige Danmark. Længslen er mærkbar hos stadig flere mennesker efter noget andet end det, man strider rundt i. Måske efter det, den franske filosof Alain Badiou i sin nye bog kalder "Det sande liv?"

Brydningstiden er ikke til at tage fejl af, og det bliver nu Udkants-danmarks måske vigtigste opgave at demonstrere, hvordan netop yderområderne byder på rummelighed til at en mangfoldighed af aktive mennesker kan komme med forskellige bud på, hvordan harmoniske liv med en sammenhæng mellem arbejde og fritid, mellem at yde og at nyde, kan udfolde sig.

Når vi i "Oprør fra Udkanten" holder vor 2. landskonference i Ærøskøbing den 24. september - (se programmet på [www.oprorfraudkanten.dk](http://www.oprorfraudkanten.dk)) er det for at høre en række centralt placerede oplægsholdere, der pejler udviklingen.

Men også for netop at give ordet til aktivister, der har noget på hjerte, og som står på "mulighedernes marked", hvor idéer kan udvikles, og til iværksættere, der ser det landlige Danmark som et væksthuis, hvor nyt kan spire frem.

Sådanne bud er der nemlig brug for i næste fase af den vigtige og inspirerende kamp for en mere mangfoldig udvikling i Danmark.