

” Hvis nu jeg skal være meget højtidelig, gør vi oprør på Danmarks vegne. Vi var jo enige om, at den måde, vores fædreland blev behandlet på, var noget griseri.

Finn Slumstrup,
Oprør fra Udkanten

← Mortensen, som dengang kun kendte Finn Slumstrup af navn.

De mødtes dog til fællesspisninger på øen, og en dag efter kirke greb Viggo Mortensen fat i Finn Slumstrup, og de faldt i snak.

- Så opdagede jeg, at Finn var optaget af noget tilsvarende, så vi satte os nede på Café Aroma og tog en kop kaffe i sommeren 2014.

Oprør med gennemslag

Resten er nærmest historie. For de tos harme over det, de selv kalder for skævvridningen af Danmark, har de håndteret på så konstruktiv vis, at de har haft gennemslagskraft ikke kun på Ærø og Sydfyn, men i hele Danmark.

De har skrevet en bog, holdt en landskonference, vundet priser og holdt foredrag i stor stil. Og selv om de to herrer har en alder, hvor de med god samvittighed kunne læne sig tilbage og blot tage sig et par

ugentlige ture på golfbanen, holder de fast i deres kamp mod centraliseringen, som de har døbt ”Oprør fra Udkanten”. Om en uge holder de deres anden landskonference på Ærø, hvor de satser på at fylde Hotel Ærøhus op med over hundrede oprørshungrende gæster, der kan se potentiale i udkantsområderne.

- Hvis nu jeg skal være meget højtidelig, gør vi oprør på Danmarks vegne. Vi var jo enige om, at den måde, vores fædreland blev behandlet på, var noget griseri. Vi er begge to sådan, at når noget er for galt, bliver vi vrede. Vores oprør kom ind i billedet, fordi vi begge var dødt trætte af den ydmyghed og

Søndags-citat

” Nogle bruger ord som vandkant og guldkant, og det synes vi, er helt fint, folk skal bare lade den sproglige fantasi blomstre.

Viggo Mortensen, Oprør fra Udkanten

underdanighed, som udkantsmænd lagde for dagen. Det var, som om det kun drejede sig om at komme over til Christiansborg og sige: Det er så frygteligt synd for os. Har I ikke nogle støttekroner? Og den der offerrolle ligger ikke til hverken Viggo eller mig, siger Finn Slumstrup.

Mulighedernes land

Ved kaffebordet i Smedegade er der en vis stolthed at spore, når Mortensen og Slumstrup tænker tilbage på de seneste to år. Og det med rette.

- Det har jo bredt sig meget mere, end vi havde forestillet os. Jeg havde i hvert fald ikke forestillet mig, at vi skulle sid-

” Det har jo bredt sig meget mere, end vi havde forestillet os. Vi har næsten ikke tal på, hvor mange foredrag, vi har holdt.

Finn Slumstrup,
Oprør fra Udkanten

de her to år senere og lave en ny conference. Vi har næsten ikke tal på, hvor mange foredrag, vi har holdt rundt om i landet, siger Finn Slumstrup, men beskedenheden overvælder ham dog.

- Jeg tror, at det har noget at gøre med timingen, som vi ikke engang selv var klar

over. Vi kom lige på det rigtige tidspunkt, hvor der virkelig var mange mennesker, der syntes, at nu var det fandeme for galt.

Viggo Mortensen nikker bekræftende og tager ordet.

- Hvor vi for to år siden havde en oplevelse af, at overklassen inde i byerne i den grad talte ned til os, og at tingene var låst fast i udvikling og afvikling, er der i dag en helt anderledes mobilitet i landskabet.

Finn Slumstrup tror, at både politikere og borgere er blevet opmærksomme på skævvridningen, som ifølge ham ikke bekæmpes ved at nedprioritere hovedstaden, men ved at opprioritere ud-

kanten, så der opnås en form for balance for de overvældende beløb, som er blevet postet i byudviklingen gennem de sidste 25 år.

- Der er over 800.000 danskere, som er udkantsdanskere, og mange af dem er blevet bevidste om, at det er det, de er, siger Finn Slumstrup og uddyber den måske væsentligste vision for de to oprørere:

- Det har været vigtigt for os at vise, at det gode liv sagtens kan leves i byen, men at det ikke er den eneste form for godt liv. Det var der, Danmark var på vej hen for få år siden. Bylivet var ved at få monopol på at være det gode liv. Det er simpelthen

for primitivt. Landet kan også noget.

Guldkant og vandkant?

Og i dag er det faktisk som om, at flere fornemmer, hvad udkanten kan. Oprørerne har haft medvind.

Udflytning af statslige arbejdspladser og et øget mediefokus er blot nogle af beviserne, men de to oprørere holder fast i deres udkantsprædikat, selv om mange hæfter sig ved den negative klang af ordet.

- I løbet af den tid, hvor vi har diskuteret virkeligheden, er der kommet mange andre forslag til definitioner på udkant. Nogle bruger ord som vandkant og guldkant, og det

synes vi, er helt fint, folk skal bare lade den sproglige fantasi blomstre, griner Viggo Mortensen og fastslår:

- Vi har holdt fast ved ”udkanten”, fordi det er en fysisk realitet. Vi har en centralisering i København, og noget af det er med rette. Vi forlanger jo ikke, at Folketinget skal flytte til Ærø eller noget i den stil, siger Viggo Mortensen.

Finn Slumstrup slubrer det sidste af sin kaffe i sig og erkender, at ordet kan opfattes som en taberetikette, men måske er det netop det, som fortsat giver de to oprørere gejst.

- I vores oprør har vi taget det på os, at vi er udkant. Vi er endda lidt stolte af det.