

- Vi ér jo udkant. Og endda lidt stolte af det

■ Viggo Mortensen og Finn Slumstrup har ramt lige lukk ind i danskernes hjertekule med deres "Oprør fra Udkanten". Snart holder de deres anden konference på Ærø - med forvisningen om, at indtrykket af udkanten ikke er, hvad det har været

Ærø: - Har du fået delt nogen ud?

Viggo Mortensen hamrer teskeen ind mod kaffekoppens inderside, mens nescaffen opløser sig i det varme vand. Han kigger håbefuldt på Finn Slumstrup på den anden side af bordet.

- Ja da, masser, siger Finn Slumstrup og hiver et par eksemplarer af den blå flyer op af sin taske. "Oprør fra Udkanten. Mulighedernes Land 2.0" står der med fed skrift hen over forsiden af de flyers, som Finn Slumstrup har tilovers fra et foredrag på fastlandet.

- Vores reklamebudget er meget beskedent, siger Viggo Mortensen forklarende og sender nescaffen min vej.

Jeg har inviteret mig selv på kaffe hos de to initiativtagere til "Oprør fra Udkanten", så de kan give mig en status på, hvor de står efter to års hårdt arbejde med oprør og opråb på civiliseret vis.

Men før jeg vil lade Viggo Mortensen og Finn Slumstrup give deres bud på, hvor-

Prisvindere

Finn Slumstrup er uddannet lærer. Han har været forstander på Vallekilde Højskole, informationschef i Dansk Flygtningehjælp og chef for DR's P1.

Viggo Mortensen er tidligere professor i teologi ved Aarhus Universitet og står bag Folkeuniversitetet på Ærø.

Deres initiativ er blevet belønnet i lokalområderne. De har vundet Bland dig Prisen fra Fyens Stiftstidende og Den Sydfynske Initiativpris fra Fyns Amts Avis.

”På det tidspunkt havde jeg vænnet mig til, at vi blev talt ned til; at vi var den rådne banan, at vi ikke var værd at samle på, og hvad ved jeg. Men at vi ligefrem var fjender, syntes jeg var for galt.

Viggo Mortensen,
Oprør fra Udkanten

dan det egentlig står til, vil det nok være meget belejligt at forstå, hvor deres trang til oprør kommer fra. For de er muligvis ikke de mest oplagte eksempler på oprørshungrende mennesker, som de sidder her afslappede i Smedegade og skiftevis hælder mælk i kaffen og klapper Finns hund under bordet.

Men den er god nok: De er vrede. Foragten for Udkantsdanmark blev særligt tydelig for de to, da de bosatte sig på Ærø. Viggo Mortensen flyttede til øen med sin hustru, Doris Ottesen, i 2008. Mens mange af deres jævnaldrende tog sydpå for at nyde deres otium, ledte parret efter et sted, der kunne give mening.

- For os kunne der kun blive tale om Danmark. Vi er danskere. Det kunne ikke være anderledes. Jeg har været præst for danskere i udlandet, så jeg ved, hvordan det er. Deres største problem er, hvor tidligt på dagen, man kan begynde at drikke sundowners. Nogle starter klokken 11, og så bliver dagen derefter. Det er ikke os, siger den teologiuddannede Viggo Mortensen, som endte med at bosæt-

te sig på Gammelgaard midt i en naturpark.

Året efter flyttede den læreruddannede Finn Slumstrup og hans hustru, Anne Mette Holstein, samme vej. Der var efter Slumstrups udsagn blevet for "tætpakket og aggressivt" omkring lejligheden på Christianshavn.

- Vi får stadig spørgsmål, om det ikke var et utroligt spring, men det var det jo overhovedet ikke. Folk var meget optagede af, at min kone var et decideret bymeneske, og jeg så på dem og sagde: Mette er landmandsdatter fra Sønderjylland! Og selv er jeg født i en lille stationsby i Himmerland. I er helt galt afmarcherede.

Fjendeland?

Viggo Mortensen og Finn Slumstrup fornemmede begge en nedlæthed over for udkanten. Den blev ekstra tydelig, da de selv blev en del af den. For Viggo Mortensen var det en artikel i Weekendavisen, der fik bægret til at flyde over.

Under overskriften "Fjendeland" beskrev en reportage fra Hovedbiblioteket i København, hvordan en ny generation af forfattere, der var vokset op på landet, nu havde vendt sig mod deres hjemstavn og beskrev udkanten i et dystert lys.

- På det tidspunkt havde jeg vænnet mig til, at vi blev talt ned til. At vi var den rådne banan, at vi ikke var værd at samle på, og hvad ved jeg. Men at vi ligefrem var fjender, syntes jeg, var for galt. Det var det, der umiddelbart satte mig i gang, forklarer Viggo

Side 2

