



- Tiden er kommet til et udkantsoprør

■ Finn Slumstrup og Viggo Mortensen mener, det er tid til et oprør fra udkanten. Deres initiativ er nomineret til Den Sydfynske Initiativpris

Ærøskøbing: Da Viggo Mortensen og Finn Slumstrup slog dørene op til konferencen "Oprør fra Udkanten. Mulighedernes land 2.0" i september 2014, blev de mødt af 150 mennesker, der havde præcis den samme følelse i kroppen, som de selv havde. Vrede.

Vrede over den måde, politikere, medier og meningsdannere havde talt udkantsdanmark ned alt for længe. Nu kunne det være nok.

Konferencen blev startskuddet til bevægelsen "Oprør fra udkanten". I dag har bevægelsen 450 medlemmer i et landsdækkende netværk.

Opbakningen forsikrer de to initiativtager om, at de er på rette vej.

- Vi bliver gentagne gange ringet op af nogle, der vil være med. Vi har simpelthen ramt lige dét, de føler. Så vi for nemmer, at tiden til et oprør fra udkanten er her nu, siger Finn Slumstrup.

■ Finn Slumstrup (til venstre) er uddannet lærer, tidligere højskoleforstander og programchef på DR. Han flyttede til Ærø i 2009 og bor i Ærøskøbing. Viggo Mortensen er tidligere professor i teologi. Han flyttede til Bregninge på Ærø i 2008.

Initiativet er nu nomineret til Den Sydfynske Initiativpris, som Fyns Amts Avis udleder 2. februar.

Den sande historie

"Oprør fra Udkanten" opstod en sommerdag i 2014, da Viggo Mortensen og Finn Slumstrup mødtes til en kop kaffe. De var enige om, at den sande historie om udkanten var gået

tabt, og at det var på tide, at politikerne blev råbt op.

- Vi var og er trætte af, at udkanten opfattes som et sted, der klynker. For det er slet ikke vores oplevelse, at det er sådan. Og vi er trætte af den måde, udkanten bliver skildret i for eksempel litteratur, fortæller Finn Slumstrup.

Viggo Mortensen supplerer:

- Jeg læste et referat fra et møde på Hovedbiblioteket i København, hvor tre såkaldte udkantsforfattere havde læst op af deres værker, der beskrev udkanten som værende befolket af homofobe, pædofile tosser. Overskriften var "fjendeland". Det er præcis den diskurs og postnummer-racisme, vi synes, er for gal.