



Af: Viggo Mortensen



# Udkanten lever - også når sommeren er slut

Den anden dag købte jeg bladet *Hus forbi* uden for Netto i Ærøskøbing. Hvis man ikke skulle vide det, er Hus forbi et blad som udgives for og sælges af hjemløse. Normalt træffer man sælgerne på gågaderne og ved indkøbsstrøgene i de større byer. Men nu var det altså i Ærøskøbing, og der har jeg aldrig før set en Hus forbi sælger – eller en hjemløs for den sags skyld. Der er huse nok i udkanten, som man kan leje for en slik, så man behøver ikke at undvære tag over hovedet.

Men nu var han der altså, den hjemløse. Jeg tænkte: Nu har vi sandelig fået storbyforhold her i udkanten. Nå, da jeg gav mig i snak med ham - de er altid hyggelige at snakke med hjemløse-sælgerne, altid parat med en frisk replik – så viste det sig, at han var en strejfer. Han boede ellers på Langeland men var på Ærø for at besøge sin søster; så kunne han lige tage en stak af de nye blade med og tjene en skilling på at sælge dem.

Han hørte altså til den store gruppe af gæster, som vi har haft på Øen her i sommer. Øens indbyggertal vokser vel til det tredobbelte i sommerugerne. Og det er pragtfuldt. Færgerne er fyldte, gaderne vimler med folk, overnatningsstederne melder om optaget, restauranterne er åbne og fyldte med folk, is sælgerne storsmiler. Jo, sommeren er herlig – særlig her i udkanten.

Nu hvor sommeren går på hæld, så forsvinder de glade turister, og vi fastboende får igen Øen for os selv. Nogle drager et lettelsens suk, for sommeren kan godt være anstrengende med de mange besøgende. På fastlandet kan venner og familie jo nemt komme blot til en kop kaffe, men når folk

kommer til øen, så skal de jo også overnatte, nu de har taget den lange vej, og Øboerne bor jo dejligt, så de holder sikkert ferie hele året. De har tid og plads nok. Det lader vi så også, som om vi har, men trækker som sagt et lettelsens suk, når sæsonen er ovre, og vi kan komme tilbage til arbejdet og den gode dagligdag.

Så er det man tænker: Mon alle sommergæsterne, der kommer for at nyde herlighedsværdierne i udkanten, - naturen, stranden, roen, de flinke folk, den høje himmel - mon de tænker på, at for at de kan komme og nyde sommeren her, så skal stedet være intakt og indbydende, det vil sige beboet hele året.

Et intakt helårssamfund er forudsætningen for, at det er rart at komme på landet om sommeren. Når udkanten derfor himler op om lige vilkår, bedre infrastruktur også på mobil og internetområdet, bedre fordeling af uddannelses- og arbejdspladser, så er det ikke forkælede udkantstosser, der tigger om utidige fordele; nej, så er det en indsats for helheden, for at

hele landet kan være beboet. Er det målet, så skal man lade være med på forhånd at afskrive store dele af provinsen som et fortabt land.

Tværtimod, så er Udkanten mulighedernes land. En landskonference med netop det tema afholdes d. 24. september i Ærøskøbing. Programmet kan findes på hjemmesiden [www.oprørfraudkanten.dk](http://www.oprørfraudkanten.dk). Nogle af de mest vidende folk, der beskæftiger sig med udkantsproblematikken kommer, ideerne vil blomstre på mulighedernes marked. Det bliver så sjovt.



**Et intakt helårssamfund er forudsætningen for, at det er rart at komme på landet om sommeren.**

